

Groepsweekend 19-21 april 2019

Beste JV's, JG's, Givers & JIN,

We gaan eens zot doen! Niet met één tak maar direct met vier takken op weekend!

Je kan dit eigenlijk zien als een klein kamp, maar waar alles van een groot kamp aanwezig zal zijn: kampvuur, nachtspel, vuile kleren, kleren die stinken naar vuur, lekker eten, veel plezier...

Maar veel meer info zullen wij jullie nog niet geven. De locatie is geheim. We kunnen wel al vertellen dat je op vrijdag 19 april om 19u aan de scouts moet staan met je FIETS! Zeer belangrijk! Iedereen heeft zijn FIETS nodig! Dus neem enkel het noodzakelijke mee. Zo zal je rugzak niet te zwaar zijn.

Wat moet je meehebben:

- Stevige schoenen
- Regenkledij
- Keukenhanddoeken
- Trui, Tshirt, onderbroeken, kousen,...
- Tandborstel en ander toiletgerief
- Fiets (zorg dat alles werkt: lichten, remmen & opgeblazen banden)
- Uniform: hemd, das, korte broek of rok
- Slaapzak & Matje
- Gamel, beker & bestek

Naast een volle rugzak en veel goesting om op weekend te vertrekken, neem je ook je paspoort en 40 euro mee. We vragen om dit zo gepast mogelijk mee te nemen want we kunnen niet garanderen dat we kunnen teruggeven.

Als er nog vragen zouden opduiken dan mag je deze altijd sturen naar:

groepsleiding@scoutsknokke.be

Stevige Linker,

Alle leiding



Scouts en Gidsen Sint-Joris Knokke
Heilig Hartaan 4 - 8300 Knokke-Heist
www.scoutsknokke.be
groepsleiding@scoutsknokke.be