

Beste Hippies, activisten en levensgenieters

Eind jaren '60 begin jaren '70 is er een subcultuur 'de Hippies' ontstaan. Zij stonden bekend voor hun lange haren, weelderige baarden gekleed in felgekleurde kleding. Deze vaak politiek geëngageerde jongeren verplaatsen zich vaak in hippiebusjes om te protesteren tegen de oorlog of dierenmishandeling. Maar vergeet niet dat met deze tijd ook heel wat nieuwe muziek geschreven werd. The Beatles, Jimi Hendrix en Janis Joplin maakten allemaal muziek gekend binnen en buiten de hippie cultuur.

Zo is ook Woodstock ontstaan dit muziekfestival met als motto "3 Days of peace & Music" was een groot succes. Helaas wordt dit festival niet meer georganiseerd.

Maar daar zullen wij verandering in brengen. Alleen zal het geen 3 maar 11 dagen worden. Vergeet ook ons nieuw motto niet " 11 Days of scouting & memories". En dat groot succes? Dat blijft zo!

➤ Onze verblijfplaats

Wij verblijven Dit jaar in Moceau-en-ardenne. Gelegen in Bièvre. Heb je het toch lastig om je dochter 11 dagen te missen kan je haar een kaartje opsturen op het volgend adres. Rue du point de vue 43 , 5555 Monceau-en-ardenne

➤ Wat nemen Hippies we altijd mee?

- **Identiteitskaart**
- keukenhanddoek
- Rugzak
- Slaapzak + matje +hoofkussen
- Pyjama
- Handdoek + washandje
- Toiletgerief
- speelkledij, regenkledij/jas
- Onderbroeken + kousen (voor 11 dagen!)
- Stapschoenen + gemakkelijke schoenen
- badpak/bikini
- **Zonnecrème**
- **Je (verkleedkledij)**

- Zaklamp
- ...

➤ **Wat laten we zeker thuis!**

Alles wat elektronisch is of jullie liever niet kapot zien! Horloge, iPod, GSM, kledij ... Ook koeken en snoep laat je thuis. Wij hebben super goede foeriers en jullie gaan niets te kort komen. Heb je toch iets mee dat niet mag, dan zal de leiding daar een weekje voor zorgen.

➤ **Vervoer**

Voor het vervoer zullen we met de trein gaan. Wij zullen samen met de andere takken naar onze eindlocatie reizen

In het doorgaan: We verzamelen aan het station op 05 juli om 8u15.

Voor de terugweg: We nemen samen de trein terug naar huis. We verwachten dat we ongeveer om 17u30 aan het station van Knokke zullen zijn. Dus op 15 juli om 17u30 aan het station van Knokke. Mocht het veranderen laten we jullie dit zeker weten via "scoutsknokke" op facebook.

➤ **Foto avond**

De foto's zullen zoals ieder jaar op de Scout-In getoond worden. Met deze zijn jullie al met harte uitgenodigd.

➤ **Budgettair**

Een ticketje voor het all-in, nietstekort woodstockfestival. Kost us slechts **140 euro**. Overschrijven kan je op het rekeningnummer **BE03 0682 0226 0484**. Met de volgende vermelding "Kamp - "Naam" - Jonggidsen.

Alles kan je regelen via volgende link.
<http://scoutsknokke.be/inschrijven-kamp-2017/>

Laat ons voor 15 juni weten of je mee kan.

Vele groetjes en dikke kus,

De hippieclub