

Welpenkamp 2017

Beste ouders, beste welpen,

Deze zomer is het weer zover, dan gaan wij op kamp! Dit jaar belooft het weer een mega, uber, super-de-luxe, episch, scoutstastisch kamp te worden. We willen jullie dan ook alle info geven zodat jullie zo goed mogelijk voorbereid aan dit avontuur kunnen beginnen. Hieronder vind je alles wat een koene welp moet weten om van dit kamp een superherinnering te maken. Dit jaar zullen we met z'n allen een ongelooflijke legertraining ondergaan. Bereid jullie dus voor om te sluipen en scherp te schieten.

Wanneer vindt deze uitdagende onderneming plaats?

We spreken af op dinsdag 11 juli om 8u00 stipt in het station van Knokke. Van daaruit ondergaan wij meteen onze eerste uitdaging: de trein nemen naar onze bestemming. Jullie hebben geen lunchpakket nodig voor de eerste dag. Wij zullen onze beste verkenners al voor ons uit sturen. Zij zullen ons ter plaatse opwachten met verse spijzen om onze krachten bij te vullen.

Op maandag 17 juli zullen wij sterker en vindingrijker dan ooit tevoren terugkeren. Onze terugkomst is gepland om 16u30 in het station van Knokke. Moest hier nog iets aan veranderen, zenden wij tijdig een postduif jullie richting uit.

Wat moet een goede welp allemaal mee hebben op deze stap in het (toch niet helemaal) onbekende?

- Genoeg **verse kleren**. Zeker onderbroeken en kousen zijn van cruciaal belang. Zorg ook dat je voor elk weer wat wils mee hebt, we blijven ten slotte in België en het kan hier nu eenmaal de ene dag 1 000 000° zijn en de andere dag bakken uit de hemel regenen.
- **Stevige schoenen** zijn altijd aangewezen, maar pantoffels of teenslippers kunnen zeer bevrijdend zijn.
- **Toiletgerief**. Tandpoetsen, douchen, ... zijn verwennerijen die ook wij niet aan ons voorbij zullen laten gaan.
- **Slaapuitrusting**. Een goede nachtrust is belangrijk! Neem dus zeker een matje en slaapzak mee, zodat je elke nacht zoet kan wegdromen. **Er zijn ter plaatse geen bedden aanwezig** (zoals eerder in de brief stond). Een kussen is ook altijd een wel meegenomen comfort.
- Een **zaklamp** zal je ongetwijfeld nodig hebben. Je wil ten slotte niet het licht van de hele kamer aansteken en iedereen wakker maken omdat je naar het toilet moet.
- Een welp moet zich ook ten allen tijde kunnen identificeren, dus zorg dat je zeker je **identiteitskaart** op zak hebt.
- Tijdens dit kamp zal er geravot en gespeeld worden. Jullie zullen bij een van deze spelen een **wit T-shirt dat vuil mag worden** nodig hebben.
- Een stoere welp is op elk terrein thuis. Neem zeker **zwemgerief** mee, je zult het nodig hebben. Een klein rugzakje om dit in te vervoeren kan ook zeer handig zijn.
- Ten slotte is het van cruciaal belang dat een welp zich in elke omgeving kan mengen. Aangezien dat het thema van dit kamp "leger" is, moeten jullie dan ook als echte soldaten kunnen verkleeden. Vergeet dus zeker je beste **legeroutfit** niet!

Wat is er in de verste verte niet te vinden in de bagage van een welp?

- Snoep, koekjes, chips, frisdrank, ...
- Gsm, gameboy, psp, horloge, ...
- Alles wat je niet kwijt wil of vuil wil maken.

Alle verboden goederen zullen indien opgemerkt geconfisqueerd worden. Ze zijn op het einde van het kamp terug op te halen bij de leiding. Indien je een klein extra centje wil meenemen om op uitstap bv een tussendoortje te kopen, raden wij aan om dit goed weg te steken in je valies en enkel voor dergelijke gelegenheden boven te halen.



Scouts en Gidsen Sint-Joris Knokke
Heilig Hartaan 4 - 8300 Knokke-Heist
www.scoutsknokke.be
groepsleiding@scoutsknokke.be

Belangrijke informatie voor de ouders.

Het adres van onze verblijfplaats is Dam 2, 9660 Brakel. Wij zullen ons best doen om alle correspondentie door te geven aan het kroost. Verder kost het kamp €115. Jullie kunnen dit cash betalen bij vertrek of voordien overschrijven naar BE03 0682 0226 0484 met de vermelding "Inschrijving <naam welp> welpenkamp".

Nu kunnen jullie volledig uitgerust op kamp vertrekken. Hopelijk zien we jullie allemaal in **perfect uniform** op 11/7 aan het station van Knokke.

Militaire groet en stevige linker,
Baloe, Chill, Rama, Raksha, Marala, Baghera, Kolonel Hatthi en Akela!



Scouts en Gidsen Sint-Joris Knokke
Heilig Hartaan 4 - 8300 Knokke-Heist
www.scoutsknokke.be
groepsleiding@scoutsknokke.be